

Patricia og jeg er paa ferie i Colombia. Jeg har skrevet et lille rejsebrev herfra. Se nedenstaende. Husk ogsaa at klikke paa linket til billeder. Der er ikke ret mange, men specielt videørerne vil overraske dig. Here we go:

Blandede indtryk fra Colombia. 2017 juli 15

Patricia og jeg er i Bogotá, lige ved äkvator. Varmt ? Nej, paa ingen maade. Oppe i 2700 m højde er det ret køligt. Heldigvis har jeg min gode uldsweater med, men jeg har et par gange taget mig selv i at savne mine vanter.

Storbyerne har mange millioner indbyggere og intens biltrafik lige som europäiske byer. Derfor mange taxibiler og de er meget billige. Smaa äsker af märket Hyundai. Alligevel findes UBER. Men her er de dyrere end taxi. De kører med større og nyere biler, spiller musik efter kundens ønske, har god plads til bagage, osv. Men ligesom i Kbh brokker de etablerede taxier sig og kræver forbud. Naa, de etablede tjener ikke ret meget og der er mange af dem, saa det er jo forstaaeligt at de ikke vil have konkurrence.

Statslig service:

Patricia og jeg ville købe et godt landkort over vejen til Bucaramanga, provinsby med 2 mill indbyggere. Boghandlen havde kun kortbøger over hele Colombia. Gik derfor til statens geodätiske/kartografiske institut. Der var masser af personale og de paastod, at man kunne købe kort hos dem. Efter flere henvisninger, forskellige personer og lokaler fandt vi hvad vi søgte. Men det var saa ikke bare at lægge pengene paa disken. Først skulle en af os vise sit pas og faa nummeret registreret. Det var for at sikre statens MOMS-andel af handlen. Derefter skulle det økonomiske afvikles paa behørig vis; ved indbetaling til angiven konto i nærliggende bank og retur med kvittering til instituttet. Det gad vi ikke og besluttede derfor at GoogleMaps nok vil være nemmere. Det skal nævnes, at digitaliseringen er vel etableret her i landet. Hurtigt og effektivt som f.eks. UBER er afhængig af. Man har ogsaa rejsekort ligesom i DK, men her kan man faa det direkte indprogrammeret paa sit bankkort.

Medellin:

er i forhold til Bogota mere business og mindre bureaukrati - regeringen er langt väk. Byen ligger et tusind meter lavere end Bogota, hvilket garanterer et dejligt klima. Det samme aaret rundt, fordi vi er ved äkvator. Byen er stadigväk mest kendt for sin fortids narkohandel, men det er nu 24 aar siden at narkokongen Pablo Escobar blev fanget og dräbt, hvorved narkohandelen gik i staa. I dag er Medellin en aktiv, ren og fredelig by med et supereffektivt metrosystem, byens stolthed og eneste i Colombia. Men saa er det meste ogsaa privatdrevet. IMG-0008 viser metrosystemet. IMG-0006 viser churovogn (=pølsevogn) paa natlig gade i Medellin. IMG-0007 parkeringsplads for mobiltelefoner "Den som først bruger sin telefon betaler regningen". IMG-0012 der gøres rent - ogsaa i krogene. IMG-0013 lokal kunstner RaulR. IMG-0015 dansen Cumbia. IMG-0016, 19, 20, 26 katolsk pigeskole i den bedre kategori. Tom fordi det er lørdag. IMG-0063 gigantfirben "iguano". IMG-0082 colombianske flag i kirkens kor. MVI-0003 film som viser Medellin natteliv for fri udbläsning. MVI-0033 indkøbscentrum. MVI-0079 viser lokal kiosk/cafe. Videør og billeder kan ses paa <https://flic.kr/s/aHsm13xA1G>

Flodhestene paa narkokongens landsted:

Pablo Escobar holdt af skønne omgivelser, herunder sit gigantiske landsted Napoles = Neapel. Der løber en flod igennem og den flod burde forsynes med flodheste, syntes narkokongen. Han sendte derfor sin storvildtekspert til Afrika for at fange en halv snes stykker af dem. Det gik fint og de kom til "Finca Napoles". Der befandt de sig godt og yngede og blev efterhaanden en plagsom invasiv art som spredte sig i omgivelserne. De blev uvenner med andre dyr og passede i det hele taget ikke ind i den lokale natur. Nu skyder man dem og bestanden er ikke stor længere. Men NOTABENE; den lokale kvindelige professor i biologi som fortalte dette, kunne paa ingen maade se en parallel til vore dages afrikanske/arabiske invasion i Europa. "Darwin i al äre, men arters og racers indbyrdes konkurrence gælder altsaa ikke mennesker." Heller ikke min henvisning til spaniernes undertrykkelse af Incär, Maya etc og til disse folkeslags lidet misundelsesværdige skäbne, gjorde noget indtryk. Men lad mig ogsaa

understrege, at derved ligner hun jo næsten hele den vestlige "intelligentia". Som blinde muldvarpe i deres trygge gange under jorden.

Sociologisk:

I Colombia er der begrænset arbejdsløshed, men kun faa tiggere. I stedet er der mange småjobs, f.eks som småhandlende, vagtmand eller det næsten glemte begreb piccolo (kundehjælper). De har ikke høje lønninger, men det er bedre end arbejdsløshed.

Hjemme i Europa er vagtmændene erstattet af videoovervågning og piccolørne af informationsskærme. Det skaber flere arbejdsløse og gør disse mennesker AFHÆNGIGE af arbejdsløshedsstøtte fra politiske partier. Paa den maade skaffer disse partier stemmer fra de arbejdsløse. Folks afhængighed (narko er et andet eksempel) er altid et godt afsæt for at skaffe sig indflydelse eller penge.

Fredsprocessen med FARC:

Guerillaorganisationen var efterhaanden krympet fra ca 20000 til ca 7000 medlemmer ud af Colombias befolkning paa 45 mill. I stedet for at uskadeliggøre ogsaa de sidste faa tusind, udformede regeringen og FARC en fredsftale paa ca 250 sider. Aftalen gik til folkeafstemning hvor en lille majoritet stemte imod, næsten lige saa mange for og ca 40% slet ikke havde lyst til at stemme. Aftalen blev saa lavet lidt om, og trukket igennem parlamentet uden folkeafstemning. De tidligere FARC folk skal nu have arbejde, bl.a. paa en slags statlige kollektivlandbrug. Det knurrer almindelige arbejdsløse colombianere over og synes, at det er positiv forskelsbehandling. Desuden fortsætter FARC som politisk parti, repræsenteret i parlamentet. Alt i alt en aftale som mange almindelige mennesker ikke er særligt imponerede af.

Fred og sikkerhed er forbedret:

det mærkes ved at der er mindre politi og mere afslappet stemning. Specielt paa landevejene er der længere mellem kontrollerne end for bare nogle aar siden.

Bucaramanga:

I forgaars, d 17 juli, kom vi i Bucaramanga (2-3- mill indbyggere) som er hovedby i provinsen Santander. Byens flyveplads ligger for øvrigt på en bjergtop. Det er lidt som at lande et modelfly på en høj barstol. Men det gik, som I forstaar, fint.

Dejlig by, supergodt hotel; Cabecera Country Hotel, ca kr 250 f dobbeltværelse m. morgenmad. Trods navnet ligger det centralt. Bucaramanga, eller kortere B/manga, har masser af mindre butikker og gode madsteder. Har lige spist koteletter af gedekid. Lækkert og rigeligt. Vejret er fint. Ca 6-8 gradere varmere end Bogota. Regn nu og da, men det her vi klaret os igennem.

I gaar var vi paa udflugt. Over tre timer med bus til en typisk by i kolonialstil. Derefter lige saa langt hjem. Busser er gode og billige. Mercedes, Nissan o.l. Busserne er smaa. 20 sæder og mange afgang. De er ogsaa billige, f.eks 35 kr for 2,5 times kørsel. Og det er i Andesbjergene, dvs anstrængende bjergkørsel for chaufføren. Tilløb til søsyge for passagererne. Og desværre en del dieselmøg fra tunge lastbiler.

Colombia har ikke længere jernbanetog. De blev saboteret for ofte af guerillegrupper. Men vi har ikke noget at lade dem høre nu: Nu er Östrig nær ved at lukke Brennerpasse p.g.a illegale migranter.

Lidt historie:

Ligesom i mange andre kolonier, gærede det i Latinamerika i slutningen af det attende aarhundrede. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, blandt venner kaldet Simon Bolivar, var en af dem der, ligesom nordamerikanerne, blev kede af at betale skat til kolonimagten. Han løstrev i 1819 et større omraade som han kaldte Gran Colombia, omfattende nuværende Colombia, Panama, Venezuela og Equador. Delomraaderne var, og er stadig, noget forskellige. Med hver sin specialitet; Colombia m. uddannelse, Equador m kirkeligt tilsnit og Venezuela med militær profil. Senere adskiltes landene helt fra hinanden. Seneste separation var da lokale kræfter

(støttet af USA ?) d. 3 november 1903 gennemdrev adskillelse af Panama fra Colombia. Det var praktisk fordi USA ville bygge Panamakanalen (aug 1914) og sørge for, at den lå i et lille land som let kunne kontrolleres.

Mange venlige hilsener
Torben og Patricia