

## **Invasjonen af Europa.**

*Af cand. psyk. Ruth Behring*

02-05-2016

I løbet af de seneste årtier har naive, tankeløse politikere i kraft af indvandring blandt andet fra muslimske lande, sørget for at vende op og ned på det danske samfund både kvantitativt og kvalitativt. I 2016 vil der komme 25.000 flygtninge til Danmark (JP 27.11.15), og udlændingestyrelsen vurderer på nuværende grundlag, at der i 2017 vil blive givet opholdstilladelse til 15.000 flygtninge, hvortil kommer familiesammenføringer. Danske skatteydere må atter aflevere, og [b.dk](http://b.dk) skriver (30.4.16), at kommunerne skal spare milliarder på skoler, børn og ældre.

Hvis man undrer sig over, hvad der sker med Europa, gives svaret kontant af Ungarns premierminister Viktor Orban, en af de få ledere, der kender sin historiske besøgstid. EU er blevet en eksistentiel trussel, siger han. De fleste kan se det, men ingen vestlige ledere tør sige det, og Orban er usædvanlig klar i sin tale, sammenlignet med lurepasseren Løkke Rasmussen, for ikke at sige den svenske statsminister, der lever i fantasiens verden.

I en tale den 3.marts 2016, siger Viktor Orban:

“I dag er Europa så sygt som blomsten, der ædes indefra af en orm. Europa er ikke frit, for det forudsætter, at man siger sandheden, hvilket er forbudt i dagens Europa.

Det er forbudt at sige, at de, der kommer, ikke er flygtninge, men at migrationen truer Europa. Forbudt at sige, at mange millioner er brudt op og er på vej hertil.

Det er forbudt at påpege, at de, der tidligere er kommet, allerede har dannet parallelsamfund med egne normer og regler, der splitter det tusindårige gamle Europa, og medfører kriminalitet og terror, som udgør en fare for vor livsstil, kultur, sædvaner og kristne traditioner.

Det er forbudt at sige, at når man i Bruxelles har planer om at transportere fremmede hertil og bosætte dem blandt os, er det ikke tilfældigt. Det er en planlagt og styret operation, en folkemængde sendt i vor retning forklædt som en humanitær sag, der i virkeligheden er en besættelse. Det er forbudt at påpege, at formålet med denne besættelse er at forandre det kulturelle og religiøse landskab i Europa og forvandle dets etniske fundament, for dermed at fjerne den sidste hindring for internationalismen: nationalstaterne.

Det er forbudt at sige, at Bruxelles i det skjulte tilraner sig mere og mere af vor nationale suverænitet, og at man i Bruxelles planlægger Europas Forenede Stater, noget, som ingen nogensinde har samtykket i...

Det er forbudt at sige, at frihedens fjende i dag ikke er som fortidens. I dag bruges andre redskaber for at tvinge os til underkastelse. Det er nok at bombardere os med internationale mediers fordømmelse, trusler og afpresning.” <http://snaphanen.dk/2016/03/30/viktor-orbans-tale-om-invasjonen-af-europa-dansk/>

Kan man kende skriften på væggen, rejser spørgsmålet sig om, hvad den siddende danske regering foretager sig andet end at bidrage til den globale opvarmning med en masse varm luft i stedet for konkrete tiltag, som beskytter vort land. Nemlig at lukke grænsen og skrotte forældede konventioner. Man skulle mene, at realiteterne efterhånden er gået op for politikerne nu, hvor de er til at få øje på.

Samtidig har den muslimske indvandring skabt sine særlige problemer, idet man ikke ønsker at indrette sig efter de vantros normer og regler, men i mange henseender kræver særbehandling.

"Sidst er det set i sagen om den kommunalt finansierede svømmeundervisning i København med en ufrivillig kønsopdeling indført, fordi der i Danmark efter 30-40 års forfejlet integrationsindsats stadig eksisterer en middelalderlig, patriarkalsk undertrykkelse af indvandrerkvinder og deres efterkommere." (Tom Jensen [b.dk](#) 30.4.16)

Så når Nordjyske Stiftstidendes lederskribent (30.4.16) fejlagtigt kalder tiltaget for integrationsfremmende, kunne man spørge ham, hvem det er, der bliver integreret ? Som Tom Jensen skriver: "Snarere burde man kalde det et kommunalt understøttet isolationsprojekt med krav om majoritetens hensyn til minoriteter."

Er Danmark endt som et land, hvor få har for meget og færre for lidt ?? Men som forfatteren Thorkild Hansen engang skrev: "Livet er et tog, der ikke venter."