

## Det er næsten ikke til at bære ...

*Af Ole Hasselbalch*

04-11-2015

Tv-journalisternes uudholdelige, medlevende og sørgmodigt anklagende øjne, når de alenlangt beretter om ”flygtninge”krisen.

Deres inkvisitoriske spørgsmål til politikere mfl., som lader forstå, at vi - naturligvis - skal tage imod de stakkels mennesker.

Tv-journalisternes rapporter om godhjertede danskere, tyskere osv., der hjælper staklerne. Altid pustet op og vinklet, så at det ser ud som om, at dette tankeløse fåtal, der lader letkøbt godhed svulme i brystet, dækker folkestemningen.

Den fuldstændige foragt for de medborgere, der betaler prisen i form af den kriminalitet samt overbelastning af sundheds- og skolevæsenet og de sociale budgetter, som allerede er fulgt i kølvandet på folkevandringen fra Mellemøsten og Afrika.

Ligegladheden med, hvordan det går millioner af europæiske unge, der døjer med arbejdsløshed og mangel på boliger, fordi der skaffes plads til immigranterne i stedet.

Fremhævelsen af de humanitære organisationer, der – rent idealistisk naturligvis, men dog for betaling – gør deres yderste.

Danske politikere på anklagebænken, hvor de med ansigtet i alvorlige folder må lade som om, det er muligt at gøre det umulige.

Virkeligheden er jo, at vi intet kan stille op. Det vil ødelægge Europa at lade folk i de lande, hvor børnebomben er eksploderet, flytte hertil. Disse mennesker vil uanset alle tænkelige hjælpepakker i nærområderne heller ikke kunne reddes dér. De er nemlig ikke er muligt at redde nogen, der ikke vil redde sig selv.

Syrien havde i 1950 3,5 millioner indbyggere, nu er der over 20 millioner. Det ville svare til, at Danmark nu havde over 25 millioner indbyggere. Hvordan havde her så set ud? Samme udvikling aflæses i land efter land i Mellemøsten og Afrika.

Hvor ville det dog være forfriskende at se bare én eneste tv-journalist tage afsæt i denne simple kendsgerning.

Eller bare én eneste politiker, der svarer lige ud:

”Kære ven: Der er intet at stille op. Hvis vi tager imod disse mennesker, de være sig flygtninge eller ej, vil Europa gå under i kaos. Og uanset hvad vi gør i deres nærområder, vil det dog ikke løse det problem, folkene dér selv har skabt. Erfaringens skole er den dyreste af alle, men tåber vil ikke lære i anden skole. Anser du mig for at være en tåbe?”